



De leukste en spannendste verhalen over de grootste kindervrienden ooit!

Eindelijk weer eens een gezellig voorleesboek over alle Pieten van Sinterklaas. En nu eens niet over hoe die Pieten er uitzien, wat voor kleur ze hebben, of wat hun verleden is; nee, deze keer gaat het over hoe grappig en ondeugend die Pieten zijn. 'Soms ook een beetje dom', zegt Sinterklaas dan. En natuurlijk over wat voor werk ze allemaal doen om alle kinderen van Nederland straks blij te maken. Want dat zijn de dingen die de kinderen écht willen horen.

Lees uw kinderen of kleinkinderen voor over de Rijmpiet die bijna niet meer kon rijmen, de Bibberpiet die hoogtevrees had op het dak, de Snoeppiet die iets te veel van kruidnootjes en chocolademuizen hield, de Heimweepiet die voor het eerst in Nederland was en zijn vader en moeder zo miste en de Schaatspiet die hier in Nederland voor het eerst het ijs op ging. Deze en nog veel meer Pieten zijn te vinden in dit fantastische boek.

In **Hé Piet... wat vertel je me nou?** staan eenentwintig nieuwe, originele verhalen over al die verschillende Pieten en natuurlijk Sinterklaas zelf. Dat is voor elke dag dat ze in Nederland zijn één verhaaltje. Een mooi gebonden boek waarin ook heel veel vrolijke en kleurige kindertekeningen staan, die speciaal voor deze uitgave zijn gemaakt.

Een boek voor mamma's en pappa's, oma's en opa's, tantes en ooms, grotere zus of broer, juffen en meesters op school ... eigenlijk voor iedereen die lekker wil voorlezen aan de liefste kinderen van Nederland. En het is natuurlijk een geweldig origineel cadeau om straks te geven of te krijgen.

**VERKRIJGBAAR IN ALLE ERKENDE BOEKHANDELS VAN NEDERLAND
TE BESTELLEN VIA HET CENTRAAL BOEKHUIS. ISBN 978-94-91250-04-0**

Uitgeverij Perses

160 pagina's hardcover gebonden uitgave, prijs € 12,50